

## **Tale ved Bregningestenens afsløring 170614 kl 19 Karl Krarup Formand for Nysted og Omegns Fællesråd**

Lolland ligger lige foran vore øjne,  
når vi kører op mod Bregninge Kirke.  
Landskabet bølger afsted med frugtbare marker  
og gedigne gårde og huse.

På vejen til Bregninge Kirke kan man møde  
ind til flere stenhøje - placeret markant langs vejen.  
De har stået der længe - i tusinder af år.

De står der endnu, fordi de Lollandske bønder lod dem stå,  
selv om de tog et bid af den gode jord.

I dag afslører vi en ny runesten,  
som er stillet tæt på det sted,  
hvor Åsa - for mere end tusinde år siden  
satte sin runesten over sønnen Toke.

Det var formående folk, som Tokes mor,  
der kunne sætte en runesten for sig og sine.  
Også den gang var der livskraftige mennesker på Lolland.

Åsa markerede med sin runesten  
at hun og hendes var værd at lægge mærke til.

Lolland er også i dag et livskraftigt område  
med mennesker, der kan en masse,  
og som lever i en frugtbar og herlig natur,  
der igen og igen giver fyldte lader og siloer

Når vi i Nysted og Omegns Fællesråd  
har valgt at sætte en kopi af Åsas sten for Toke,  
så er det for at minde danskerne om,  
at Lolland er et herligt område,  
som med sin enstående natur og gamle kultur  
byder sine beboere på attraktive livsmuligheder

med højt til himlen og nært til havet.

Her er der plads.

Selv om internettet  
og den øvrige elektroniske kommunikation  
giver enestående muligheder  
for at nå ud til alle hjørner af kongeriget,

Så betyder det ikke,  
at de, der meddeler sig over disse kanaler,  
kender det land og de borgere  
de taler til og om.

Provinsen er ikke så meget en betegnelse  
for et bestemt geografisk område  
som provinsialisme er betegnelsen  
for en åndelig begrænsethed  
hos de mennesker  
der udtaler sig om provinsen  
uden at vide noget om den.

Kopien af Åsas sten over Toke,  
står flot her på bakken ved Bregninge Kirke  
med nyhuggede runer efter originalen  
og opmalet med rødt, som man gjorde den gang.

Med stenen er ærindet at sige:  
vi er stolte af Lolland, af dens natur og kultur.  
Og vi indbyder alle til selv at komme og se og mærke kraften.  
Besøgende kan passende begynde her ved Bregningesten  
Et fint udflugtsmål for dem,  
der vil lære Lolland nærmere at kende

Opstillingen af Bregningesten har kun været muligt  
fordi vi har fået en fremragende opbakning.

Først skal menighedsrådet for Bregninge Kirke nævnes.  
De gjorde ikke bare plads til stenen,

hvor den nu står.

De ydede også et kontant bidrag  
og folk fra Kirken lagde selv ryg til  
ved runestenens opstilling

Næsteften vil jeg takke Troels Jørgensen,  
som skænkede den flotte sten  
som bærer budskabet.

Jeg vil også takke de to fonde, som også her  
har støttet arbejdet til fremme af den Lollands kultur:  
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond  
og Thorkild Høeghs Mindelegat.

Jeg vil også takke stenhuggeren for et flot udført arbejde og  
takke Lolland Falsters Stenhuggeri for deres professionelle  
varetagelse af opgaven, der også omfattende  
levering og opstilling af den tunge sten

Sidst men ikke mindst vil jeg takke Erik Damskier,  
Erik kom ikke bare med ideen, men har også været  
en meget aktiv part i realisering af ideen.

Erik har en beretning om Bregningestenen og Tokes familie,  
som nok er værd at lytte til.

Inden jeg giver ordet til Erik vil jeg opfordre vore gæster til at forsyne sig  
af de fremsatte forfriskninger  
og derefter lytte til Eriks spændende beretning